



Omgaan met **het lijden**

Blok 2, sessie 4
Thematische verdieping
23 januari 2022

Terugblik vorige sessie (1)

- Bijbelse theologie: open houding
- Eerst het grote plaatje, dan pas de details
- Chiastische boogstructuur (A – B – C – B – A)
 - Hist. cont. kijken/lezen i.p.v. chronologisch
- Boodschap: een korte, zware tijd (voor de 7 gemeenten)
- *“De 2 A’s zijn niet precies gelijk, maar verklaren elkaar”*

Terugblik vorige sessie (2)

- De 'C' van Openbaring ('het beleg'):
 - *Een korte, zware tijd...maar:*
 - "Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: 'Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias' [...] zij hebben hem [de grote draak] dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis overwonnen' (**Openb. 12:10-11**)

Terugblik vorige sessie (3)

- De twee A's van Openbaring ('de broodjes'):
 - "Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet" (**Openb. 1:1**)
 - "Hij die van deze dingen getuigt, zegt: 'Ja, ik kom spoedig' Amen. Kom, Heer Jezus! De genade van onze Heer Jezus zij met u allen" (**Openb. 22:20-21**)

Inhoud van vandaag

- Een moment met Hen in de stilte
- 'God is good, but shit happens'
- Jezus is nooit alleen geweest en wij ook niet
- Het Kruis: een symbool van overwinning
- Vooruitblik: de vijf verbonden
- Afsluiting: integratie, overdenking, inspiratie

Een moment met Hen in de stilte

- Beautiful Jesus

'God is good, but shit happens' (1)

- Vorige week: The Voice, tsunami, Groningen, Oekraïne...
- Paul Young: '*God is good – all the time*' (zie ook Bethel)
- Simone Weil: 'Ik word onophoudelijk verscheurd tussen de goedheid van God en het lijden van de mensheid, en de schakel tussen die twee'
- Paul Young: '*Loss doesn't make any sense*'

'God is good, but shit happens' (2)

- Er zijn geen gemakkelijke antwoorden
- Ik heb zeker geen recht van spreken
- Er valt al 2000+ jaar van alles te zeggen over 'het Kruis'
- Toch een (bescheiden) poging

'God is good, but shit happens' (3)

- Geen shit-verklaring (we focussen op het goede ;-))
- Zelfbeschikking te makkelijk
- Link met 1000-jarige rijk? ('wisseling v/d macht')
- Om verder op te studeren/mediteren...

Barth en Athanasius over God's dilemma

- **Barth:** 'God heeft besloten om geen God te zijn buiten de mensheid om'
- **Athanasius:** 'Wat moest God toen Hij zag dat zijn mooie schepping zich in het verderf en bijna de vergankelijkheid instortte?'

Het **Antwoord**: het **Spreken** is vlees-en-bloed geworden (Joh. 1:14)

- **Athanasius**: 'Moest hij corruptie en dood hun gang laten gaan? Het was daarom onmogelijk dat God de mens zou laten meeslepen door corruptie, omdat het ongepast zou zijn en Hemzelf onwaardig'
- **Wauchope**: '*He pitched his tent in our darkness*'

Jezus de Plaatsvervanger (Ef. 1:4-10)

- *“In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om ALLES in de hemel en aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus”*

Kruisvormige kracht ('kenosis')

- *“Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader” (Fil. 2:6-11)*

The Great Reset, but shit still happens

- Het Kruis laat zien wie God ten diepste is (onbegrijpelijk – ook historisch-contextueel)
- Noot: na het Kruis is het dus niet gelijk 'picture perfect' (korte, zware tijd, etc.)
- We leven nu in de tijd van de voortschrijdende openbaring en heerlijkheid van God, en de uitwerking daarvan (geloof ik)
- Klagen mag (zie Job), maar (/en) God verandert niet

Pauze + gesprek in groepjes (15 min)

- De goedheid van God en het lijden van de mensheid – hoe lukt het je om die twee te rijmen?
- Welke plaats heeft Jezus' lijden in jouw geloofsleven? Wat betekent het voor je?
- Durf je op de goedheid van God gericht te blijven te midden van lijden? Waarom wel/niet?

Jezus is nooit alleen geweest (1)

- Het 'Plan A' stond altijd al vast, en Ze doen het samen
- "Het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af" (**Openb. 13:8**)
- "Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals U het wilt" (**Matt. 26:39**)

Jezus is nooit alleen geweest (2)

- Niet: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" (**Psalm 22**)
- Maar: "*Het is God die in Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend*" (**2 Kor. 5:19**)

...wij ook niet!

- “Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. [...] ‘Uit hem komen ook wij voort’” (**Handelingen 17:27**)
- “En er zal een hoofdweg door dat verlaten land lopen die ‘Heilige weg’ zal worden genoemd. [...] God zal daar met u gaan, zelfs de onnozele kan die weg onmogelijk mislopen” (**Jesaja 35:8**)

Het Kruis: een symbool van overwinning

- Paul Young: *'We brought the Cross to the table'*
- Een ongekennde God: Hij onderwerpt zich aan ons
- En ook, Jezus: "Niemand neemt mijn leven: ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen" (**Joh. 10:18**)
- Paulus: Hij nam de gedaante aan van een zondige mens, maar bleef zelf zonder zonde (=transformatie!)
- Beeld van de verwilderde tuin in 'The Shack'

Lijden omwille van ons (symbool)

- “Hij heeft ons gered en geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al **vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus**, maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, **die de dood heeft vernietigd** en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie” (2 Tim. 1:9-10)

Van oud naar nieuw ('kainos') verbond

- “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd” (2 Kor. 5:17-18)
- “Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur” (1 Petrus 2:4)

Punten van integratie

- Van Kruis naar Nieuw verbond – Jezus vóór ons en mét ons: “In Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamenlijk – en u bent volmaakt geworden in Hem” (Kol. 2:9-10)
- De weg naar overwinning – een geleidelijk proces (link met uitwerking NJ beloften + 70 AD)

Vraag (en misschien een Antwoord)

Overdenking en gesprek

Paul Young in video 19 (verzoening en vergeving):

“Het mysterie van het lijden van Jezus – en onze deelname daaraan, te midden van het lijden van onszelf en om ons heen”

Hoe voel jij je verbonden met (het lijden van) Jezus?

Inspiratie (voor wie nog verder wil...)

Om te lezen: 'The Mediation of Jesus Christ' (essay Baxter Kruger)
– mail Patrick voor een pdf versie

Om te bekijken: The Undiluted Gospel ([video Bruce Wauchope](#))

Om over na te denken: onze verbondenheid met Jezus - 'hypostatic union' ('when He died, we died, when He rose, we rose')